

HET EVENAARTJE

23e jaargang nr. 2

Vrijdag 7 september 2018



Belangrijke data

9 t/m 28 september	Startgesprekken (ouder, kind en leerkracht)
21 september	Evenaartje
24 september	Studiedag: leerlingen vrijdag

De eerste week zit er op! De kinderen zijn weer een beetje gewend in hun groep en iedereen leert elkaar steeds beter kennen. Het weer is erg wisselend, maar we proberen toch buiten te spelen. Wilt u uw kind een jas meegeven? Uitdoen kan altijd, maar zonder jas naar buiten is nu niet zo fijn.

Namens het team van de Evenaar,
Nienke Schreuder

Kalender

U ontvangt dit jaar weer een kalender. In de kalender is algemene informatie opgenomen en een kalendergedeelte van de maanden van het schooljaar. De kalender is op het moment van verschijnen actueel. U wordt via het Evenaartje op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen en aanvullingen. De kalender ligt op dit moment bij de drukker. Zo gauw deze geleverd is, krijgt de oudste van elk gezin een kalender mee.

Nieuwejaarsreceptie

Gisteravond was de nieuwejaarsreceptie. Er waren ruim 70 ouders aanwezig. Hartelijk dank voor jullie komst. We hebben geproost op het nieuwe jaar: dat het een mooi en leerzaam jaar mag worden voor de kinderen en dat we een goede samenwerking hebben. Het team is voorgesteld en de plannen voor komend jaar zijn gedeeld. In de verschillende klassen is informatie gegeven over de klas en werkwijze in de klas.

DigiDuif

Het intekenen voor de startgesprekken doet u via DigiDuif. Bijna iedereen maakt hier gebruik van en daar zijn we erg blij mee. Helaas is er nu wat verwarring ontstaan bij ouders. Binnen het team is er gebruik gemaakt van twee verschillende intekenopties binnen DigiDuif: via formulieren of via oudergesprekken. Hierdoor kan het voorkomen dat u een lijst van de klas van uw kind niet direct ziet. Dan zal deze bij de andere optie staan. Omdat de inschrijving al even geopend is, laten we voor deze keer het zo staan. De volgende keer zullen we zorgen dat het vanuit ons eenduidig wordt klaargezet in DigiDuif. Excuses voor de verwarring.

Voorstellen

Hoi, mijn naam is Iris Wouda. Ik ben 19 jaar en zit in het 3e leerjaar van de iPabo in Alkmaar. Het komende halfjaar loop ik stage in groep 1/2A. Ik ben er elke maandag en dinsdag, en verspreid over deze periode vier keer een hele week. Ik heb er zin in!



De Vreedzame school

Op de Evenaar werken we met De Vreedzame School. In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van De Vreedzame school van blok 1. Ongeveer elke zes weken zult u de nieuwsbrief bij het Evenaartje ontvangen.

Gebedsgroep

Elke woensdag om 8.30 uur komen enkele ouders op school bij elkaar om met elkaar te bidden voor de school, het team, de kinderen en hun ouders. Wilt u aansluiten, dan bent u van harte welkom! Mocht u een verzoek hebben aan de gebedsgroep om ergens voor te bidden, dan horen ze het graag.

Koptelefoon

We maken in de groepen steeds meer gebruik van computers, laptops en tablets (devices). Regelmatig is het hierbij wenselijk dat de kinderen het geluid van de activiteit op het device kunnen horen. Vanwege de hygiëne willen we graag gebruik gaan maken van een koptelefoon of oortjes voor ieder kind apart vanaf groep 3. Daarom willen we u vragen uw kind (groep 3 t/m 8) een koptelefoon of oortjes mee te geven in een etuijje of doosje, voorzien van naam.

Brede schoolactiviteiten

Na de vakantie start het eerste blok van de Brede schoolactiviteiten. Er zijn in dit eerste blok vier activiteiten: Dikkie Dik, koeken versieren, striptekenen en turnen. In de bijlage vindt u de toelichting op deze activiteiten.

U kunt uw kind aanmelden voor deze activiteiten via Gras. De link vindt u op de website (<http://www.cbs-evenaar.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx>). U moet inloggen om uw kind aan te kunnen melden. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken via dezelfde site.

Inspectiebezoek

Op 15 oktober ontvangen we als school de Inspectie van het Onderwijs voor het kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek wordt elke vier jaar gedaan. De laatste keer op de Evenaar was in 2012. Doel van het onderzoek is om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Vooraf dienen we als school documenten aan te leveren. Op de dag zelf gaan de inspecteurs lessen bezoeken en in gesprek met de directie, ib, leerkrachten, ouders en leerlingen. De komende periode zullen diverse ouders benaderd worden door school of zij deel willen nemen aan het gesprek met de inspecteur. Tevens zal aan enkele ouders toestemming worden gevraagd voor een gesprek tussen hun kind en de inspecteur.

Enkele weken na het bezoek ontvangen we het inspectierapport. Dit wordt door de Inspectie ook gepubliceerd op hun website.

Kind op Maandag

Wanneer ben je een held? Over welke eigenschappen moet je beschikken, wat moet je doen en wat moet je zeggen? In deze periode lezen we verhalen over Mozes. Hij is in zekere zin 'de held van Israël'. Hij gaat naar de farao om te zeggen dat hij zijn slaven moet laten gaan en leidt het volk door de woestijn naar het beloofde land. Maar wat voor held is hij? Om te beginnen is hij een held die eerst zelf gered moet worden. Zijn moeder legt hem in een mandje tussen het riet, waar de dochter van de farao hem vindt. Hij is een held die moet vluchten omdat hij iets stoms doet. Een held die niet durft, als God hem vraagt om naar de farao te gaan. Een held die twijfelt aan zichzelf en God steeds weer om hulp vraagt. Daarmee laat hij zien hoe je in Gods ogen held kunt zijn: door kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn, en door je verbonden te voelen met andere mensen en met God.



Kinderen kunnen vandaag ook een held zijn. Niet door alles perfect te doen en nooit fouten te maken, niet door het gevoel te hebben dat ze alles kunnen. Maar wel door te weten dat ze gewaardeerd en gedragen worden. Dat je best eens aan jezelf mag twijfelen, en dat je dan toch mag proberen – want van je fouten leer je het meest.

Als wij kinderen als 'helden' zien, hoeven we niet te zeggen dat alles wat ze doen geweldig is. (Zulke helden kent de bijbel ook, maar daar loopt het meestal minder goed mee af.) Misschien kunnen de verhalen van deze periode een oproep zijn om kinderen ook te zien in hun geploeter en hun kleine mislukkingen. Mozes en de Israëlieten waren ook niet meteen in het beloofde land, daar deden ze veertig jaar over. Soms helpt het als we kinderen even bij de hand nemen en naast ze gaan staan, zoals Aäron dat deed bij Mozes. Dan kunnen ze weer verder op de weg van de ware held.

Met de kinderen zingen we deze weken ook een lied over hoe je een held kunt zijn:

Laat een ander niet bepalen
wat je voelt en wat je denkt.
Leef met lef, met idealen
en blijf altijd wie je bent!

Laat een ander niet bepalen
of je boos bent, bang of blij,
of je lacht of loopt te balen.
Jij bent echt, want jij bent jij!

OPROEP NIEUWE OVERBLIJFKRACHTEN

Wij:

een grote gezellige groep ouders die ons best doen om de kinderen een gezellige overblijf te geven. Die lol hebben onderling, gezellige avondjes organiseren en serieus zijn op het moment dat het nodig is.

U:

net zo'n gezellige dame of heer, die liefdevol is naar de kinderen maar de touwtjes strak in handen kan houden, die geen moeite heeft met diverse leeftijden tussen de 4 en de 12 jaar, Nederlands spreekt en zin heeft in een leuke bijverdienste per maand.

Kunt u zich vinden in dit profiel?? Dan zoeken wij u!

Mocht u zich in willen zetten, dan kan u zich aanmelden door op maandag of donderdag om half 9 of 13.15 even langs te komen op school en zich te melden bij de tso-coördinator Jiska Boezaart.

Nieuws van buiten

Wij als Fietsersbond vinden dat een goed idee en willen ouders stimuleren hun kinderen regelmatig met de fiets naar school te brengen. Kinderen leren door veel te fietsen veiliger met het verkeer om te gaan en het is ook natuurlijk gezond om veel te bewegen. Het nieuwe schooljaar gaan we allemaal vaker met de fiets naar school. Doe jij ook mee met de school van je kinderen? Doe dan de belofte en laat zien dat de school een echte fietsschool is. De kinderen maken dan bovendien kans op een tof fietsfeestje! Je hoeft niet te beloven altijd met de fiets te gaan, (mag natuurlijk wel), maar wel om vaker te kiezen voor de fiets. Of je het nu doet voor de ervaring van je kinderen, de betere schoolprestaties, een veiligere verkeerssituatie of voor je eigen gezondheid; dankzij de belofte word je een stuk bewuster van alle voordelen van het fietsen. Vraag vriendjes, vriendinnetje en andere ouders van school door ze uit te nodigen ook mee te doen. Deel deze actie met andere ouders en vergroot je winkans! www.fietsersbond.nl/belofte



Laat je kind vaker naar school fietsen. Doe de fietsbelofte en maak kans op een fietsfeestje!

